

# 36

# De Morgen

VRIJDAG 24 MEI 2002

## AUX DEUX COULEURS MENGT KLEUREN EN SMAKEN

Khaled Abed heeft een goede naam bij Brusselse fijnproevers. Die weten dat de inmiddels tot Belg genaturaliseerde Tunesiër meer dan tien jaar in de keuken van sterrenchef Bruneau stond. Aux Deux Couleurs, met als ondertitel 'Bonjour Alfred', is de verwezenlijking van Abeds droom: een eigen restaurant openen in het hartje van Brussel. De wat eigenaardige ondertitel 'Bonjour Alfred' vertelt trouwens veel over de poëzie en levensvisie die in deze chefkok schuilgaat. Met de begroeting wil hij immers ode brengen aan de wijze man die zich eind jaren zestig over hem, jonge Tunesiër, bekommerd heeft. Alfred is intussen overleden, maar Khaled Abeds dankbaarheid blijft eeuwig voortbestaan.

En ook zijn keuken houdt zich goed overeind. Aux Deux Couleurs, dat nog geen jaar geleden de deuren opende, pakt uit met een kaart waarop de verfijnde visgerechten

(griet, kabeljauw, tong...) opvallen. Kreeftliefhebbers die hun benen onder tafel schuiven, herken je meteen. Ze proppen de punt van het groot linnen servet achter hun kraag, nog voor de gastvrouw hun geurige 'kreeft met saffraan en groenten' of hun 'gegrilde kreeft met morieljes en verse pasta' opgediend heeft. Alle sauzen worden overigens à la minute bereid, en het dagmenu voor 24 euro verdient een aanbeveling.

De inrichting van Aux deux Couleurs houdt het midden tussen klassiek en modern. Op minder drukke momenten komt Khaled Abed een kijkje nemen in zijn restaurant. Je herkent hem aan zijn witte schort, en zijn minzame lach.

(Mvds)

---

Aux deux Couleurs, Sint-Katelijneplein 3, 1000 Brussel, tel. 02/502.35.73.  
Zaterdagmiddag en zondagmiddag gesloten.